

Θεσσαλονίκη, 02 Αυγούστου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απαντητική επιστολή των παραγωγών ανανεώσιμων καυσίμων προς έντυπα και ηλεκτρονικά δημοσιεύματα.

Σε συνέχεια των πανομοιότυπων δημοσιευμάτων που εμφανιστήκαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (πρβλ. «ΙΣΟΤΙΜΙΑ», Κυριακή 24/07/2011, «Σωρείες Σκανδάλων στην παραγωγή του βιοντίζελ.», Χρήστος Τσατσαρώνης και www.zougla.gr, Τετάρτη 27/07/2011, «Colpo Grosso στα βιοκαύσιμα», Πάνος Πικραμένος), ο Σ.Βι.Β.Ε θα ήθελε να εκφράσει την αποστροφή του για τις μεθοδεύσεις συγκεκριμένων εταιριών που τροφοδοτούν τέτοιου είδους δημοσιεύματα με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων τους και μόνο. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτά στοχεύουν τις ελληνικές εταιρίες παραγωγής βιοντίζελ και τον ελληνικό αγροτικό κόσμο δημιουργώντας εύκρατο έδαφος για την αθρόα εισοδο εισαγόμενων ελαίων και σπόρων στη χώρα μας.

Σε τούτες τις πρακτικές ο οποιοσδήποτε θα μας βρει απέναντι του, καθώς δεν προτιθέμεθα να αφήσουμε και αυτό το υγιές κομμάτι της ελληνικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας της πράσινης ανάπτυξης που στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ελληνική αγροτική παραγωγή, έρμαιο στα χέρια εταιριών που σκοπό έχουν να μετατρέψουν την συνεχώς αυξανόμενη απασχόληση των Ελλήνων αγροτών σε αγορά εισαγόμενων σπόρων αλλά και βιοντίζελ.

Ο Σ.Βι.Β.Ε. εμμένοντας σταθερά στις θέσεις του από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι σήμερα, εργάζεται αδιάλειπτα για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου με όρους διαφάνειας και την επιβολή συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. Ο Σύνδεσμος μας είναι υπέρμαχος όλων των ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τη δυνατότητα που έχει η χώρα μας να αναδείξει τον κλάδο των βιοκαυσίμων ως έναν ελληνικό κλάδο που στο μεγαλύτερο κομμάτι του κύκλου παραγωγής του θα εξυπηρετείται από Έλληνες καλλιεργητές.

Αντιλαμβανόμενοι, τις υποχθόνιες επιθέσεις που δέχεται ο κλάδος μας, αλλά και αυτός των καλλιεργητών ενεργειακών σπόρων, δηλαδή οι χιλιάδες ελληνικές οικογένειες σε περιφερειακές και παραμεθόριες περιοχές, θα θέλαμε για την αποκατάσταση της αλήθειας να εκφράσουμε τα εξής:

1. Μετά τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την κατανομή βιοντίζελ του έτους 2010, όπου σε πρώτη φάση διαπιστώθηκε ότι τα καλλιεργούμενα στρέμματα είναι 630.000, στάλθηκε έγγραφο από την ίδια υπηρεσία σε όλες τις εταιρίες παραγωγής βιοκαυσίμων να προσπαθήσουν να διορθώσουν τα λάθη που έχει κάνει το μηχανογραφικό τους σύστημα (λάθη στους κωδικούς των αγροτεμαχίων, στους κωδικούς της καλλιέργειας κ.α.), ώστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Κατόπιν αυτού, με την ολοκλήρωση του επανελέγχου από τον

ΟΠΕΚΕΠΕ, τα πραγματικά καλλιεργούμενα στρέμματα είναι περί τις 800.000. Έτσι η απόκλιση της τάξης περίπου του 10% που παρατηρείται από τα δηλωθέντα στρέμματα είναι απόλυτα λογική και οφείλεται κυρίως σε αλλαγή απόφασης του αγρότη για το τι θα σπείρει χωρίς να ενημερωθούν οι εταιρίες παραγωγής βιοντίζελ. Στο ανωτέρω οι συντάκτες πιάστηκαν ανενήμεροι και τους καλούμε να το διασταυρώσουν με την αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ άμεσα.

2. Γίνεται τόση συζήτηση για τους ελέγχους αυτούς, ωστόσο εύλογα γεννώνται τα ακόλουθα ερωτήματα. Ενδιαφέρθηκε κανείς ποτέ να ελέγξει τους εισαγωγείς; Ελέγχθηκε ουδέποτε αν οι εισαγόμενες ποσότητες προέρχονται πράγματι από τα εργοστάσια της Ε.Ε. με τα οποία είχαν εμφανιστεί να έχουν συμβάσεις κάποιοι εισαγωγείς; Αν τα συγκεκριμένα εργοστάσια παρήγαγαν πράγματι τις ποσότητες αυτές στην Ε.Ε. ή ενδεχομένως απλώς τις εισήγαγαν παρανόμως από τρίτες χώρες εισπράττοντας εμμέσως παράνομες επιδοτήσεις; Γιατί άραγε οι Έλληνες παραγωγοί υφίστανται τόσους πολλούς ελέγχους και ποινές, ενώ οι εισαγωγείς μένουν στο απυρόβλητο;

3. Επίσης δε γίνεται καμία αναφορά στην μείωση της κατανάλωσης ντίζελ κίνησης που παρατηρήθηκε το 2010 και η οποία είχε ως αποτέλεσμα η απορρόφηση βιοκαυσίμου από τα διυλιστήρια να μειωθεί κατά 30% και η κατανομή να συρρικνωθεί κατά περίπου 45.000 χιλιόλιτρα, με άμεσο αποτέλεσμα στις αποθήκες πολλών εταιριών παραγωγής βιοκαυσίμων να παραμείνει λάδι από ενεργειακές καλλιέργειες.

4. Αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα κάνουν επιλεκτική χρήση των όρων, αλλά και των παραγωγών εταιριών, ώστε να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Εντύπωση προκαλεί η σύγχυση των συντακτών να παραθέτουν μειώσεις στρεμμάτων μαζί με μειώσεις χιλιόλιτρων που οφείλονται σε άλλους παράγοντες, ενώ επιλέγουν να αφήνουν απ' έξω μία συγκεκριμένη παραγωγό εταιρία που πρωτοστάτησε στο υποτιθέμενο σκάνδαλο των "μαϊμού" συμβάσεων και είχε απόκλιση της τάξης του 60% (!!!!!) στην υλοποίησή τους. Περιέργως η ίδια εταιρία έχει υπάρξει υπέρμαχος της κατάργησης της συμβολαιακής γεωργίας, άποψη που ευτυχώς δεν εισακούστηκε από τα συναρμόδια υπουργεία διότι θα επέφερε τεράστιο πλήγμα στους Έλληνες αγρότες και στην ελληνική οικονομία. Επιπλέον πρόσφατα έγιναν καταγγελίες από αγρότες ότι η συγκεκριμένη εταιρία τους προέτρεπε να σπάσουν τις συμβάσεις που είχαν συνάψει με τις παραγωγούς εταιρίες για το έτος 2011, παραπλανώντας τους πως οι συμβάσεις δεν έχουν καμία αξία (συγκεκριμένα χαρακτήριζε τις συμβάσεις "κουρελόχαρτα"!!!). Ακολουθώντας τους πρότεινε να παραλάβει η ίδια το συγκομισμένο σπόρο των συμβάσεων που θα σπάζανε, ωθώντας τους ουσιαστικά να παρανομήσουν καθώς ο νόμος προβλέπει ρητά όσον αφορά τους αγρότες ότι η σύμβαση λύεται μόνο σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων ή θανάτου του καλλιεργητή. Εύλογα γεννώνται τα εξής ερωτήματα :
Που αποσκοπούν οι ενέργειες της συγκεκριμένης εταιρίας; Τι συμφέροντα εξυπηρετούν;
Γιατί διασύρει τον κλάδο των ελληνικών παραγωγών εταιριών;

5. Υποπτος παραμένει επίσης ο χρόνος που εμφανίζονται τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, ώρες μετά την υπογραφή της κατανομής του 2011 από το ΥΠΕΚΑ, η οποία βασίζεται στη συντριπτική της πλειοψηφία σε ελληνικό βιοντίζελ.

Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να συμβουλευόμαστε τους συντάκτες αυτών των κακόβουλων δημοσιευμάτων να αποφεύγουν τους βαρύγδουπους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι σκοπό έχουν να τραβήξουν την προσοχή του απλού πολίτη. Αντιθέτως καλό θα ήταν κάνοντας «ρεπορτάζ» να απευθύνονται σε όλες τις αναφερόμενες εταιρίες, να εξετάζουν όλες τις όψεις του νομίσματος και όχι να βασίζονται σε μονόπλευρη πληροφόρηση.

Γι' αυτό και μόνο θα θέσουμε στην προσοχή του Έλληνα αναγνώστη τα εξής:

Το 2005, χρονιά εισαγωγής του κλάδου βιοκαυσίμων στην ελληνική πραγματικότητα, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ηλιόσπορου και ελαιοκράμβης ήταν σχεδόν μηδενικές. Μέσα σε πέντε χρόνια ο κλάδος μας έδωσε διέξοδο σε χιλιάδες αγρότες να καλλιεργήσουν περί τις 800.000 στρέμματα ενεργειακών σπόρων. Το 2011 οι καλλιεργημένες εκτάσεις θα ξεπεράσουν το 1.000.000 στρέμματα (όταν η Ελληνική Βιομηχανία Ζαχάρεως δε θα ξεπεράσει για φέτος τα 80.000 στρέμματα συμβολαιοποιημένων εκτάσεων) με άμεσο αποτέλεσμα ο κλάδος μας να αποδώσει στις ελληνικές αγροτικές οικογένειες περισσότερα από 90.000.000 ευρώ. Για να αντιληφθεί κάποιος το μέγεθος της συνεισφοράς του κλάδου μας στην ελληνική οικονομία, σημειώνουμε ότι το μεγαλύτερο αγροτικό εξαγωγίμο προϊόν της χώρας μας που είναι το ελαιόλαδο δεν ξεπερνά σε ετήσιο τζίρο τα 70.000.000 ευρώ.

Αν κάποιος θεωρούν ότι στη σημερινή οικονομική συγκυρία, αυτά τα χρήματα περισσεύουν στην ελληνική οικονομία και δη στον ελληνικό αγροτικό κόσμο, εμείς πιστεύουμε ότι ο κλάδος μας έχει τη δυνατότητα σε λίγα χρόνια να προσφέρει περισσότερα από 200.000.000 ευρώ.

Τελειώνοντας, θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι παραμένουμε πιστοί αρωγοί στις προσπάθειες των Υπουργείων για εφαρμογή των νόμων με διαφάνεια, όπως κάνουμε πάντα μέχρι σήμερα. Τα μεγαλεπήβολα σχέδια κάποιων για δηλητηρίαση του κλάδου μας εις βάρος της Ελληνικής κοινωνίας, σήμερα, αντιτίθενται στο κοινωνικό αίσθημα, αλλά και το αίσθημα δικαίου, μας προσβάλουν και μας βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετους.

Ο Σ.ΒΙ.Β.Ε.